

**«Φάρος του Κόσμου –Σχολή Τυφλών»**

Ένας φάρος στην άκρη ενός λιμανιού , μπροστά στη απεραντοσύνη της θάλασσας που απλώνεται μπροστά του είναι μια συνηθισμένη εικόνα σε μια χώρα όπως η δική μας.... Ένας φάρος μέσα σε μια πόλη , μακριά από τη θάλασσα είναι μια εικόνα παράδοξη . Ο πρώτος με το φως του προφυλάσσει ανθρώπινες ζωές που ταξιδεύουν, κατευθύνοντας τες σε σωστές πορείες μακριά από επικίνδυνα βράχια.Μα και ο δεύτερος που επισκεφτήκαμε πριν από λίγες ημέρες, έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό.

Ο Φάρος του Κόσμου στο Δενδροπόταμο φωτίζει σε μια περιοχή υποβαθμισμένη όπου ευδοκιμεί κάθε είδους παραβατικότητα , μια περιοχή γνωστή μόνο από αναφορές αστυνομικών δελτίων. Σε αυτήν την περιθωριοποιημένη περιοχή πολλά παιδιά των ROM γνωρίζουν το σκληρό πρόσωπο της ζωής άλλοτε ζητιανεύοντας κι άλλοτε οδηγούμενα σε κάθε μορφή παραβατικότητας στερημένα από τα ουσιώδη λόγω γονέων εξαρτημένων, αλκοολικών ή φυλακισμένων. Σε μια τέτοια ,λοιπόν, σκληρή πραγματικότητα το σχολείο αποτελεί φυσικά χάσιμο χρόνου.

Όμως , πριν από 15 χρόνια κάτι άρχισε να αλλάζει. Ένας χαρισματικός κληρικός διδάσκοντας στην πράξη την έν Χριστώ αγάπη , άνοιξε τα χέρια του διάπλατα και αγκάλιασε αυτούς που η πολιτεία έβαλε στο περιθώριο.Το φως της αγάπης του π.Αθηναγόρα έλαμψε και ενέπνευσε κι άλλες ψυχές που θέλησαν να βαδίσουν κόντρα στο ισχυρό ρεύμα του ατομισμού αποδεικνύοντας πως η αγάπη και η προσφορά δεν είναι καθήκον αλλά τρόπος ζωής....Έτσι ο Φάρος του Κόσμου με τον π. Αθηναγόρα κι ένα πλήθος εθελοντών έγιναν το σπίτι, το πατρικό χάδι, το μητρικό φιλί για τα παιδιά των ROM.

Αρχίζοντας από το πρωινό ξύπνημα των παιδιών και το απαραίτητο φαγητό , οδηγώντας στη συνέχεια τα βήματα των παιδιών στο σχολείο και ετοιμάζοντας το μεσημεριανό τραπέζι με την περισσή αγάπη των εθελοντών σκιαγραφούμε αδρομερώς την καθημερινότητα στο κέντρο υποδοχής ανηλίκων. Παράλληλα φροντιστηριακά μαθήματα , μαθήματα μουσικής και ξένων γλωσσών από εθελοντές εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν τη γενικότερη προσπάθεια.

Και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σημαιοφόροι και παραστάτες τα παιδιά ROM που υπό το φως του Φάρου οδηγήθηκαν στο δρόμο της γνώσης και της παιδείας μακριά από επικίνδυνους υφάλους και απόκρημνα βράχια. Ήδη είναι γεγονός η είσοδος των πρώτων φοιτητών ROM και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας μας αλλά και η πρώτη θέση σε διαγωνισμό ρομποτικής που έγινε στην Αμερική.Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται για τα κορίτσια της περιοχής

τα οποία σύμφωνα με την τσιγγάνικη παράδοση παντρεύονται σε ηλικία 12-13 ετών και από δουλικά των γονέων τους γίνονται δουλικά των πεθερικών τους.

Σε αυτήν την μεγαλόπνοη προσπάθεια το σχολείο μας έβαλε ένα μικρό λιθαράκι συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας που σε καιρούς οικονομικά δύσκολους πρόσφεραν από το περίσσειμα της αγάπης τους ... αλλά και όλα τα παιδιά μας που συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην προετοιμασία και στην πραγματοποίηση αυτής της εξόρμησης που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους. Γιατί όσοι βρεθήκαμε στο Φάρο του Κόσμου , γνωρίσαμε από κοντά τον εμπνευστή αυτού του έργου και συνειδητοποιήσαμε πως το διακριτικό άρωμα της ανιδιοτελούς αγάπης διαπερνά εμπόδια που φαντάζουν ανυπέρβλητα μεταπλάθοντας τις ζωές κάποιων ανθρώπων .Η δράση μας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στη Σχολή Τυφλών όπου οι φωνές των μαθητών και μαθητριών μας ενώθηκαν με τις φωνές παιδιών που δε βλέπουν με τα μάτια του σώματος αλλά βλέπουν με τα μάτια της ψυχής και γι' αυτό βλέπουν πιο καθαρά. Το χαμόγελο των παιδιών της σχολής Τυφλών ένα κομμάτι ουρανού, μας άγγιξε και μας δίδαξε την έννοια της αγάπης, μιας αγάπης που είναι πάνω και πέρα από τις αισθήσεις!

Η Διευθύντρια

Μουρική Ελένη

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

Χρύσα Γερασίμου- Φιλολόγος

Χατζηιορδάνου Αρίστη - Θεολόγος











